

DE MAASGOUW

Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde.

PRIJS PER JAARGANG :

Voor Nederland 2 gulden.
• België 5 franken

Advertentiën: 10 cent per regel.

Dit blad verschijnt 2 maal per maand onder bescherming van het Provinciaal Genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde in Limburg.

De nadruk van artikels, buiten toestemming der schrijvers, is verboden.

Abonnementen, brieven en mededeelingen te bezorgen bij den Heer Jos. M. H. EVERSEN, Spilstr. 10, Maastricht.

Abonnementen worden eveneens ontvangen bij alle postkantoren en boekhandelaren.

Begrafenislijst van het klooster Mariawijngaard

TE WEERT.

(Niet-kloosterlingen.)

1548—1779.

Omstreeks 1779 had de parochiekerk van Weert een geschil met het convent der Wittevrouwen aldaar over het begrafenisrecht van personen die niet tot de kloosterfamilie behoorden. De Kanonikessen om hun goed recht te staven maakten alsdan eene lijst op van al de afgestorvenen, die, zoover het hun bekend was, in hunne kerk of op hun kerkhof ter aarde waren besteld. Wij zijn in de gelegenheid geweest om een afschrift van die lijst te nemen en den inhoud ervan schijnt ons belangrijk genoeg te zijn om aan de lezers van *De Maasgouw* medegedeeld te worden; wij hebben ons evenwel de vrijheid veroorloofd hier en daar eene aanmerking tusschen den tekst in te voegen.

Copie en relaes van den inhoudt en inscriptie der begrafisercken en steenen die liggen in de kerk (1) der Canonikessen Regulieren, genaemt Mariawynngaert, binnen de stadt Weert den 27 Mey 1779 is als volgt:

Hier leydt begraven *Ida van Halen*, gestorven den 4 November 1548.

Hier leydt begraven heer *Cornelis Moons*, commissarius, 19, 22 October 1583.

Hier leydt begraven heer *Peter van Nyvel*, gestorven den 24 Augusty 1620.

† Hier leydt begraven *Hendrik Vos*, onderpastor; storf den 12 Mei 1631.

N. (?) *N. Richaerts*, Oostenryckse officier oppervendrigh, is in Got gestorben 22 January 1634.

† Hier leydt begraven *Anna van Gestel*, 1623.

Hier leydt begraven den capiteyn *Joannes Gribols*, gestorven den 26 December 1636.

(1) In 1836 afgebroken.

Hier leydt begraven broeder *Goyaert Aertse*, leekenbroeder tot Eindhoven in 't convent Onse L. V. Hage, 1640, 5 Marty.

Het klooster van O. L. V. Hage of Mariënhage (Domus B. Mariae in Dumo) te Woensel bij Eindhoven was in 1581 door de Staatschen vernield geworden, zoodat de inwoners de wijk namen naar 's-Hertogenbosch. In 1629 viel deze stad in handen van Fred. Hendrik en de kloosterlingen moesten weer hun verblijf verlaten om naar eene kortstondige vestiging te Woensel voor goed in 1638 te Weert aan te landen. Binnenkort verrees er in de Molenstraat een nieuw klooster met Latijnsche school, terwijl de kerk eenigen tijd later gebouwd werd. Het behoeft ons niet te verwonderen dat bovengenoemde leekebroeder met de hierna nog te vermelden kanoniken van Eindhoven in de kloosterkerk van Mariawijngaard begraven werden, beide kloosters behoorden immers tot de Windesheimsche Congregatie.

Hier leydt begraven den vaillanten ritmeester *Daniël Piatti*, gestorven den 12 January 1642.

Hier leydt begraven broeder *Wouter*, gestorven 14 July 1644.

Hier leydt begraven *Jacobus Bus*, can. regl. van Eyndhoven, 1645.

Hier leydt begraven *Wilm*, can. regl. van Eyndhoven, 24 April 1645.

Hier leydt begraven *Margariet Meelen*, gestorven den 12 September 1650.

Hier leydt begraven heer *Gaudentius van Lommel*, rector deses huys, gestorven den 12 December 1680.

Hier leydt begraven joutfrouw *Anna Catharina Keuckelmans*, gestorven den 11 January 1709.

En nogh andere sercken en verscheyde begraffenisse soos als volght:

In 't jaer Ons Heeren 1601 den 2(?) September op S^t Maternusdagh (1) is gestorven een soldaet van die Muyteniers die doen in dese stadt van Weert lagen, genaemt *Johan Baptist Gheron*: desen is beneden in onse kerk tegen die choordeur begraven.

(1) De feestdag van den H. Maternus, bisschop van Trier, valt op den 14 September.

Blijkbaar is dit ontleend aan eene kloosterchronijk of aan een memorieboek van Mariawijngaard; hetzelfde dient opgemerkt te worden over hetgeen volgt. Voor zoover wij weten bestaat er niets van dien aard buiten de chronijk van Maria Luyten, die vooral de feiten van 1566 en van eenige volgende jaren geboekstaafd heeft. De ontdekking van een dergelijk notitieboek zou voor de plaatselijke geschiedenis van Weert, die, jammer genoeg, zoo weinig gekend is, van groote beteekenis zijn.

De „muytenier” die zulk eene waardige begraafplaats ontving zal wel op de eene of andere wijze zich jegens het klooster verdienstelijk gemaakt hebben. Hij die over de paradoxale vroomheid van dat muitend soldatenvolk gesticht wil wezen, raadplege maar eens de verdienstelijke geschiedenis van J. Knippenberch. Tot zijne groote verwondering zal hij bevinden dat de soldaten der Weerter Unie, een samenraapsel uit allerlei naties, in het jaar 1601 twee beneficiëes in de parochiale kerk van den H. Martinus fundeerden en tevens in betrekking daarmee alle benodigdheden voor den H. Dienst verschaften. Terecht voegt dan ook de schrijver erbij: „adeo et rosas de spinis collectas videmus” (Hist. eccl. duc. Geldriaë, p. 204).

Anno 1635, in November, is gestorven eenen Commissaris van Lier, genaemt mynheer *Cortoes*; hij is in onse kerk begraven.

Anno 1658 is onsen eerw. pater Gaudentius van *Lommel's* vader gestorven en leydt begraven aen die slincke zijde van den hooghen altaer.

Op den 25 Augusty 1702 is in ons convent overleden en begraven Aldegonde *Veltmans*, pensionaire in de Fransche school.

Zoals men ziet was aan dit klooster eene Fransche kostschool verbonden, daarin is dan ook hoofdzakelijk de reden te zoeken waarom het klooster gespaard bleef onder Joseph II.

1723 is juffrouw Helena *Vieters* hier komen te sterven en begraeven.

1729, den 24 April, is juffrouw Walburgis *Peerbooms* hier overleden [en] leydt tegen [t] Cruysautaer begraven.

Is hier oock gestorven en begraven op den kerckhoff juffrouw *de Laure*.

Is hier gestorven een pensionaire, genaemt *Boelaerts*, en op onsen kerckhoff begraven.

Is hier gestorven en op onsen kerckhoff begraven juffrouw *Vrythoff*.

1741, in February, is hier gestorven de wed. *Lemmens* en leydt in onsen choor begraven.

1744, in July, is overleden juffr. *de Jongh* en leydt op onsen kerckhoff begraven.

1745, den 8 April, is overleden, Joanna wed. mijnheer *Pieter de Wal* en leydt in onsen choor begraven.

1746, 22 Februari is hier gestorven juffrouw *Uchoff* en op onsen kerckhoff begraven.

1747, den 9 October, is hier gestorven den eerw. heer *Joannes Christianus van Vlieden*, rector deses convent en leydt begraven neffens onsen hooghen autaer onder Onse L. Vrouw.

1751, in Meert, is hier gestorven de wed. *van der Heyde* en leydt voor Onse L. Vrouweautaer in onsen choor begraven.

1754, den 18 Mey, is hier gestorven *Clausina van Gamen* en leydt op onsen kerckhoff begraven.

1754, den 16 July, is hier gestorven *Jan Baptist van Gheyn* en leydt voor ons choordeur begraven.

NOTA. Op desen heeft de parochie haere eerste pretensie gedaen, ons clooster het weygerende syn [wy] tot de familie gegaen.

1756, den 18 February, is hier gestorven en op onsen kerckhoff begraven *Catharina Verduyn*.

1759, den 13 December, is hier gestorven en op onsen kerckhoff begraven *Elisabeth van Achell*.

NOTA. Op dese heeft de parochie hare eerste pretensien op de kerckhoffbegravenissen gemaect, en om de moeylyckheden dese en de volgende met 6 guidens, 2 stuyvers betacht.

1762, den 24 Augusty is hier gestorven *Marie Helène d'Andreissen*, pensionaire en leydt neffens Onse L. Vrouweautaer begraven; betaelt met de kinderrechten.

1763, den 18 Sept. is hier gestorven en op onsen kerckhoff begraven *Maria Burnay*, pensionaire.

1763, den 30 December is hier gestorven en op onsen kerckhoff begraven juffr. *Theresia Isabella van Weydt*.

1764, den 3 April, is hier gestorven en op onsen kerckhoff begraven juffr. *Catharina van Leeuwen*.

1764, den 22 dito is hier gestorven en op onsen kerckhoff begraven *Willemina van Velsen*.

1764, den 2 Juny is hier gestorven en op onsen kerckhoff begraven juff. *Le Gros*.

1774, den 2 Meert is hier gestorven en begraven op onsen kerckhoff *Maria Agnes Giclissen*.

1774, den 18 Juny, is hier gestorven en begraven op onsen kerckhoff *Rosalia Brigitta Paindaroin*.

1779, den 23 Mey is gestorven *Josephus Mosmans* en leydt in onse kerk begraven.

Berg & Terblijt.

J. H. W. GOOSSENS.

Klokken te Roermond.

(Vervolg en slot.)

De felle brand, die in den avond van 20 Mei 1892 de daken en het torenspits met bronzen Christoffelbeeld, alsmede het sierlijk orgel onzer aloude domkerk in de asch legde, vernielde ook deze klokken.